



Wie Flandrien zegt, zegt Briek Schotte. Een hoektige wielersifil en noot opgeven ondanks de moeilijke omstandigheden waarin hij fietste. Deze kenmerken gaven hem de bijnamen 'De laatste Flandrien' of 'Lizeren Briek'. Briek werd op 7 september 1919 geboren in Kanegem en stierf in Kortrijk op 4 april 2004. Zijn hondsdie (postume) verjaardag is de aanleiding voor twee nieuwe fietstrajecten. Het 'Briekske' van 32 km en een 'Briek XL' van 70 km laten je het zuidelijke gedeelte van het Brugse Ommeland en de Leiestreek ontdekken. Starten doe je in Tielt. Een sprong via zijn geboortedorp Kanegem brengt de 'Briek XL' tot bij KOERS. Museum van de Wielersport in Roeselare is mee opgenomen in de route. En wat meer is, als je aantoon dat je de route fietst, dan krijg je € 2 korting op een ticket voor een bezoek aan het museum (aanbod geldig tot 30 juni 2020). KOERS herbergt enkele authentieke objecten van Briek (een koersfiets, een trui, foto's ...) in de permanente collectie: doen! Door de afstand van zo'n 70 km is de route geschikt voor e-bikes en voor de meer geoefende fietsers of wielertoerist.



BRIEK 100

Fietskaart met inspiratie voor een 'Briekske' of een 'Briek XL'

FIETS EEN 'BRIEK XL' ... (ZWART)

TIELT-KANEGEM-ROESELARE

Deze fietstocht van 70 km maakt letterlijk de link Brugse Ommeland / Leiestreek, want naast wat kronkelen in het Brugse Ommeland maak je de oversteek naar de Leiestreek. KOERS. Museum van de Wielersport in Roeselare is mee opgenomen in de route. En wat meer is, als je aantoon dat je de route fietst, dan krijg je € 2 korting op een ticket voor een bezoek aan het museum (aanbod geldig tot 30 juni 2020). KOERS herbergt enkele authentieke objecten van Briek (een koersfiets, een trui, foto's ...) in de permanente collectie: doen! Door de afstand van zo'n 70 km is de route geschikt voor e-bikes en voor de meer geoefende fietsers of wielertoerist.

Knooppunten: 48 - 32 - 52 - 9 - 50 - 55 - 53 - 62 - 69 - 67 - 64 - 77 - 45 - 82 - 42 - 56 - 36 - 58 - 38 - 34 - 44 - 24 - 78 - 26 - 22 - 32 - 3 - 1 - 94 - 92 - 66 - 56 - 12 - 83 - 57 - 27 - 64 - 96 - 61 - 38 - 58 - 46 - 48

Afstand: 70 km

Start: Markt Tielt: knooppunt 48 – *Maak in de zomer van 2019 een ommetje doorheen het stadscentrum van Tielt. Volg de aparte bewegwijzering en kom voorbij enkele mooie retrofoto's aan het fietsinrijpunt bij Mulle de Terschueren en bij de collegesite in de Kortrijkstraat.*

Parkeren: Ringlaanparking, Gen. Maczekplein, Minderbroedersplein of Sportlaan (gratis)

TIPS

- Check voor je vertrekt de openingsuren van de adresjes waar je zeker wil langsgaan.
- Starten kan je in principe bij om het even welk knooppunt op de route.
- Maak tijd voor een bezoek aan KOERS. Museum van de Wielersport in Roeselare en krijg tot 30 juni 2020 een korting van € 2 bij je museumbezoek.
- Steek de fietsnetwerkaart van het Brugse Ommeland en de Leiestreek in je fietstas. Wil je onderweg je tracé aanpassen, dan kan dit makkelijk via de knooppunten. Achteraf kan je ook nog heel wat andere fietstochten in de regio uitstippelen. Verkrijgbaar voor slechts € 8 bij de diensten voor toerisme of via shop.westtoer.be.



... OF GA VOOR EEN 'BRIEKESKE' (OKER)

TIELT-POELBERG-AARSELE-KANEGEM-SCHUIFERSKAPPELE

Het 'Briekske' is een gezinsvriendelijke tocht van 32 km. Je start op de Markt in Tielt, komt voorbij de Tieltske kuitenbijter van de Poelberg, Aarsele, zijn geboortedorp Kanegem en Schuiferskapelle. Een ideale manier om kennis te maken met de landelijke wegen van het zuiden van het Brugse Ommeland én om volop te genieten met het ganse gezin!

Knooppunten: 48 - 32 - 52 - 9 - 50 - 55 - 53 - 62 - 69 - 67 - 64 - 77 - 45 - 82 - 42 - 56 - 46 - 48

Afstand: 32 km

Start: Markt Tielt: knooppunt 48 - *Maak in de zomer van 2019 een ommetje doorheen het stadscentrum van Tielt. Volg de aparte bewegwijzering en kom voorbij enkele mooie retrofoto's aan het fietsinrijpunt bij Mulle de Terschueren en bij de collegesite in de Kortrijkstraat.*

Parkeren: Ringlaanparking, Gen. Maczekplein, Minderbroedersplein of Sportlaan (gratis)



TER GELEGENHEID VAN DE 100STE VERJAARDAG VAN FLANDRIEN BRIEK SCHOTTE (1919-2004)

BRIEKS GEBOORTEDORP

Albéric Leon Schotte werd op 7 september 1919 in een bescheiden woning in Kanegem geboren. Hij was de oudste van zes kinderen van Henri Schotte en Maria De Boever. Het koppel bracht hun eerste huwelijksjaren door in Kanegem. Toen 'Briek' zo'n drie jaar oud was, verhuisde het gezin naar een hoeve in Waregem, op de grens met Desselgem.



Het inmiddels verdwenen geboortehuis van Briek situeerde zich in de omgeving van de Kanegemstraat in Kanegem.

Bron: Vanwalleghem, R., *Briek Schotte, De laatste der Flandriens*, p.13

BRIEKS DROOM

Brieks kindertijd was hard. Zijn ouders hadden het financieel niet breed en meehelpen op het land was een must. Het levenspad voor Briek werd door zijn vader uitgestippeld: Briek zou landbouwer worden. Briek hielp dan ook hard mee op de boerderij. Brieks vader was gesloten, koppig en streng. Briek droomde van een wielercarrière. De enige fiets die ze thuis hadden, was een vrouwenfiets voor zijn moeder. Die had Briek al snel omgebouwd: hij monteerde een stang op die fiets zodat die op een herenfiets leek. Als hij boodschappen moest doen, stippelde hij een lange omweg uit om zo lang mogelijk op de fiets te kunnen zitten. Hij imiteerde zijn idool Bonduel.

“Anders bij vroeger? Ge moet gij tegenwoordig om te winnen nog altijd den eersten zijn!”



Briek koerst een ereplaats op de Grote Prijs van Kortrijk op 22 mei 1939. Berten Sercu, links met schuine koerspet, is de winnaar.

BRIEK GAAT ERVOOR!

Tot ergernis van Briek was van dromen geen sprake ten huize Schotte. Toen hij 16 jaar was, ging hij werken in een weverij in Kortrijk, kort daarna in een tegelbedrijf in Heule. De donkere jaren 1930 leken uitzichtloos voor Brieks toekomst. Maar Briek vond een tegengif: de wielersport. De liefde voor de fiets groeide en groeide. Hij kocht zijn eerste koersfiets in 1934, een tweedehandse 'Groene Leeuw' voor 425 frank. Eens thuis ermee, gooide zijn vader de fiets op het erf. Maar het was duidelijk: Briek ging ervoor!



Briek wint het kampioenschap van West-Vlaanderen voor onafhankelijken in Aartrijke in 1939.

BRIEKS PALMARES

Briek was profrenner tussen 1940 en 1959 en fietste een indrukwekkend palmares bijeen. Hij nam maar liefst twintig keer deel aan de Ronde van Vlaanderen en won deze twee keer (in 1942 en 1948). Hij werd twee keer wereldkampioen (in 1948 en 1950) en nam vier maal deel aan de Ronde van Frankrijk. In 1948 werd hij tweede. Briek was een primus in het winnen van grote koersen. In 1945 won hij de legendarische wedstrijd Tielt-Antwerpen-Tielt. Naast twee keer wereldkampioen, twee keer het kampioenschap van Vlaanderen en twee keer de sterkste in de Ronde, won hij twee keer Gent-Wevelgem, twee keer Parijs-Tours, twee keer Parijs-Brussel en twee keer Dwars door België. Hij fietste maar liefst bij 37 verschillende ploegen. Na zijn actieve carrière bleef Briek nog zo'n 30 jaar ploegleider.



Briek reed maar liefst twintig keer de Ronde van Vlaanderen. Hij won ze twee keer en was telkens ontgoocheld toen dit niet het geval was. Zo toont deze foto een ontgoochelde Briek in 1944. Rik Van Steenberghe won toen de Ronde.

“Een Flandrien duwde op de pedalen tot hij niet meer wist van welke parochie hij was.”

STANDBEELD IJZEREN BRIEK KANEGEM

Het standbeeld IJzeren Briek bevindt zich sinds april 1996 aan de zijgevel van de kerk in Kanegem en is het werk van Jef Claerhout. Briek stelde twee voorwaarden in het ontwerp. Het standbeeld mocht niet op een voetstuk geplaatst worden, want een Flandrien is een man van het volk. Tweede voorwaarde was dat het standbeeld een monument voor alle Vlaamse wielrenners moest zijn, want zij maakten van Vlaanderen een waar wielerland. De kunstenaar slaagde ongetwijfeld in dit opzet. Het standbeeld zit vol met subtiele verwijzingen. Zo is het kassestraatje een knipoog naar het harde labeur van onze Vlaamse renners. De slakken op de grond verwijzen ironisch naar de 'trage' medereners en de kikker die grote sprongen neemt, is ook van de partij.



DE LAATSTE FLANDRIEN

Briek wordt vaak de laatste Flandrien genoemd. De naam 'Flandrien' verwijst naar baancoueurs van de jaren 1910 en 1920. Cyrille Van Hauwaert wordt vaak de eerste genoemd, Briek Schotte de laatste. De term Flandrien kreeg een mythologische betekenis. Het waren oersterke wielrenners met karakter, die weer en wind trotseerden, die nooit opgaven. Brieks hoekige wielersluis, zijn nedigere afkomst, zijn karakter én bewogen carrière, maakt van Briek de laatste Flandrien.

“Ne goeie coureur kon in de Ronde van Vlaanderen echt wel 't verschil maken. Gelijk als 't waaide: ge zette u op de kant, gaf volle petrol, en ge reed de rest d'er af.”

RETROKOERS GUIDON TITAN

De tweede zondag van oktober organiseert fietscafé Carlito in het Tielts stadscentrum een unieke retrokoers. Je houdt het niet voor mogelijk: ouderwetse velo's en nieuwerwetse coureurs. Een heerlijk criterium doorspekt met nostalgie, humor en eerlijke deugnietrijen. Een volksfeest!

In de zomer van 2019 staan heel wat Briek-evenementen op de kalender. Check hiervoor www.tielt.be.

BENIEUWD NAAR DE ANDERE EVENEMENTEN IN TIELT?

WWW.UITINTIELT.BE OF
WWW.TIELTZOMERT.BE



Titan is een legendarisch en Tielts merk van fietssturen (1935-1965). Briek reed in zijn beste jaren met een stuur van Guidon Titan.

SMULLEN VAN BRIEK

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Briek zetten een aantal Tielts horecazaken lekkere Briekgerechtjes en -drankjes op de kaart. Check op www.tielt.be de originele Briekmenu's gaande van Briekcocktails tot Briekburgers, Flandrientaart en Briekontbijt. Maar ook na de zomer van 2019 ben je bij deze horecazaken hartelijk welkom om na de inspanning te genieten van de ontspanning!

De Botermarkt
Markt 7, Tielt

Markt 4
Markt 4, Tielt

Stanish by Kelly
Markt 1, Tielt

Bakkerij Java
Kortrijkstraat 11, Tielt

Beenhouwerij Jean-Marie en An
Kortrijkstraat 7, Tielt

Carlito
Kortrijkstraat 80, Tielt

De Kiste
Krommewalstraat 2, Tielt

De Traagheid
Krommewalstraat 6, Tielt

Crommenwal
Krommewalstraat 38, Tielt.

Norda
Krommewalstraat 54, Tielt

't Een en 't Ander
Schuiferskapelle-Dorp 3, Schuiferskapelle

Pastorie Caeneghem
Kanegem-Dorp 8, Kanegem

Bakkerij Vansuypeene
Kanegem-Dorp 16, Kanegem

Hoeslagerij Kurt en Sylvie
Kanegemstraat 112, Kanegem

De Naelde
Oosthoekstraat 12, Kanegem

B&B Onverbloemd
Oude Gentweg 31, Kanegem

IJspol
Dosseweg 15, Schuiferskapelle

BEZOEKADRESJES

FLANDRIENHUIS

Het kleine Flandrienhuis in het oud-gemeentehuis in Kanegem biedt een nostalgische blik op Brieks wielercarrière. Een leuk filmpje laat je kennismaken met de laatste Flandrien.

Open op de eerste zondag van mei, juni en september, op pinkstermaandag en elke zondag in juli en augustus van 14u00 tot 17u00. Gratis toegang.

Kanegem-Dorp, 8700 Kanegem, www.tielt.be

KOERS. MUSEUM VAN DE WIELERSPORT

Op zondag 9 september 2018 heropende het vernieuwde KOERS - opgericht in 1998 onder de naam Wielermuseum - de deuren. Verwacht je in de totaal vernieuwde opstelling aan een interactieve rit door het vroeger en nu van de fiets en het wielrennen. Met uitzonderlijke trofeeën, een Service Course volgestouwd met koersfietsen, getuigenissen van fietsfanaten, beklijvende actiebeelden en een regenboog van wielercollectiestukken.

Laagseizoen (oktober-februari): dinsdag tot zaterdag van 10u00 tot 17u00.

Hoogseizoen (maart-september): dinsdag tot zondag van 10u00 tot 17u00.

Open op feest- en brugdagen met uitzondering van 25 december en 1 januari.

Polenplein 15, 8800 Roeselare, www.koersmuseum.be

POELBERGSITE

Breng op 45m hoogte een bezoek aan het Bezoekerscentrum Poelbergsite, ontdek het leven in en rond het voormalige plattelandschooltje en de invloed van de Zusters van 't Geloof. Of geniet van een zalige picknick met speeltoestellen op hoge hoogte en krijg er het prachtige panoramische uitzicht gratis bij! Een ideale stopplaats!

Open van dinsdag tot zondag van 10u00 tot 18u00.

Poelbergsite 1, 8700 Tielt, www.tielt.be

COLOFON

Deze fietskaart is een initiatief van Stad Tielt ondersteund door KOERS. Museum van de Wielersport en de regiowerking van het Brugse Ommeland en de Leiestreek (Westtoer). Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op eender welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Tekst en samenstelling: Stad Tielt, KOERS. Museum van de Wielersport en Brugse Ommeland (Westtoer). **Opmaak:** Stad Tielt **Druk:** Jobert Wingene Foto's: KOERS. Museum van de Wielersport, Stad Tielt en Westtoer **Kaart:** Westtoer

V.U.: Stad Tielt, Markt 13, 8700 Tielt